

DÖVAS

församlingsblad



3/2024



Dövprästerna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Borgå stift/distrikt:

Maria Lindberg
Södra kajen 8 (PB 210)
00130 Helsingfors
Mobiltelfon: 050-3427129
e-postadress: maria.lindberg@evl.fi

St: Michels distrikt:

Seppo Laukkanen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10 (PL 122)
50101 Mikkeli
Mobiltelefon: 050-3559819
e-postadress: seppo.laukkanen@evl.fi

Helsingfors distrikt:

Janne Rissanen
Tredje linjen 22 B
00530 Helsingfors
Mobiltelefon: 050-3711314
e-postadress: janne.rissanen@evl.fi

Uleåborgs distrikt:

Riikka Honkavaara (tf)
Ojakatu 1
90100 Oulu
Mobiltelefon: 044-7555554
e-postadress: riikka.honkavaara@evl.fi

Åbo distrikt:

Tiinakaisa Honkasalo
Tavastgatan 13, 20501 Åbo
Mobiltelefon: 050-4288273
e-postadress: tiinakaisa.honkasalo@evl.fi

Teckenspråkskunnig församlingspastor:

Meri Yliportimo
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Mobiltelfon: 044-7553601 (sms/Whatsapp)
e-postadress: meri.yliportimo@evl.fi

Lappo distrikt:

Marja Saukkonen
Kauppakatu 19 C, 3. krs.
40100 Jyväskylä
Mobiltelefon: 0400-241401
e-postadress: marja.saukkonen@evl.fi

**Sakkuning inom tillgänglighets- och
dövarbete på Kyrkostyrelsen:**

Sari Timonen
Mobiltelefon: 040-1849545
e-postadress: sari.timonen@evl.fi

Pärbild: Hannele Rabb

Dövas församlingsblad /årgång 45
Adress: Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
Ansvarig utgivare: Maria Lindberg
Redaktion: Janne Kankkonen, Maria Lindberg,
Hannele Rabb och Meri Yliportimo
Layout och illustrationer: Hannele Rabb
Utgivare: Kyrkans central för det svenska arbetet/Enheten för kyrkans verksamhet
Dövprästens hemsida: www.evl.fi/kcsa/ads/dovarbetet.hmt
Print: Grano, Vanda
ISSN 2814-4619

Hej, läsare!
Skicka in texter till
nästa nummer före
18.11



441 Tryckeri 697

Herden och staven

Nu är det höst, där ute mörknar det. Dagarna blir allt kortare, och vi ser mindre av solen. Det får mig att tänka på psaltartexten 23:4:

”Inte ens i den mörkaste dal, fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.”

Jag tänker att om vi vandrar i den mörkaste dal, och vi inte ser något alls, och inte vet vart vi ska gå, då känner vi stor oro. Men om vi vänder blicken uppåt, mot herden med sin stav, då vet vi att han är med oss, och skyddar oss.

Jag började tänka på den där staven, herdens stav. Vad är den till för? Staven har flera funktioner. Dels använder herden staven för att fösa fåren på rätt väg. Herden går bakom, och om ett får börjar gå åt fel håll, så knuffar herden fåret tillbaka på rätt väg.

Om vi börjar irra eller gå vilse, så vet vi att det finns en stav som knuffar oss tillbaka till den rätta vägen. Vi behöver inte själva söka oss fram i blindo, utan det finns någon som leder oss rätt.

Dels använder herden staven om fara hotar, om ett vilddjur attackerar. Då försvarar herden flocken med sin stav.

Om något hotar oss, och vi inte kan försvara oss, så vet vi att det finns någon som går bakom oss skyddar oss med sin stav.

Staven både leder oss rätt och skyddar och försvarar oss.

Herden med staven är bild av Jesus. Jesus kallas också konung. En konung har på samma sätt ansvar för att skydda sitt folk.

Även om hösten kommer med sitt mörker, även om farar hotar, så kan vi känna oss trygga med Herren. Herren leder oss rätt med sin stav, skyddar och försvarar oss.

Jag önskar er god fortsättning på hösten!

Janne Kankkonen

Översättning: Hannele Rabb



Dövpräster i Finland

Årets tema på det här uppslaget är dövpräster i Finland. Du har kanske träffat dem alla? Om inte, så får du läsa om dem under året. Här får vi bekanta oss med dövprästen i Åbo distrikt, Tiinakaisa Honkasalo.

Du är den i tjänsteår nyaste dövprästen. När började du som dövpräst?

Jag började i januari 2022 arbetet på Åbo ärkebiskops kontor.

Hur blev du intresserad av det teckenspråkiga arbetet?

Teckenspråket är beskrivande och vackert. Jag ville lära mig det. Jag sökte tjänsten eftersom jag ville göra nya saker i egenskap av präst. Jag har varit präst i 12 år. Senare märkte jag en trevlig grej: ledaren för en dövskola, Aimo Kangas, är en släkting via min mammas sida.

Var och hur lärde du dig att teckna?

Då jag började arbeta studerade jag vid sidan av jobbet på Turun kristillinen opisto (nuvarande Linnas-



Tiinakaisa, glatt leende på en selfie framför en buskig lönn.

mäen opisto). Jag har också fått privatundervisning. Språket lär man sig ändå bäst genom döva själva.

Använder du fortfarande tolk i gudstjänster eller tecknar du redan självständigt?

Gudstjänsten görs tillsammans med församlingsmedlemmarna. Det viktigt för mig att teckna prästens delar och talet. Min arbetskamrat tecknar psalmer. Döva hjälper ofta till att teckna bibeltexten. Det behövs ingen tolk.

Vad är det bästa med att vara dövpräst?

Mångsidiga dagar, att lära sig teckenspråk och naturligtvis församlingsborna. Det är möjligt att lyfta fram specialdrag i teckenspråket och berätta om arbetet till hörande.

Utmaning i det teckenspråkiga arbetet:

Att ordna intressant program för unga och personer i arbetsför ålder.

Vad önskar du se mer av i det teckenspråkiga arbetet?

Jag hoppas att vi söker efter fler sätt att arbeta tillsammans och vid behov göra bra förändringar.

Som ny kanske du ser på jobbet på ett annat sätt än vi som varit längre i tjänst. Finns det något som levt ut sin tid, något du skulle vilja ta bort?

Det finns inget som ska bort. Det är bra att lära sig nytt och att också pröva nya verksamhetsformer. Det har ända från början varit viktigt för dövföreningarna att berätta om aktuella saker och följa sin tid. Jag tycker att det är bra principer; att vara nyfiken på livet och lära sig nytt.



Onsdagsträff i Åbo. Tiinakaisa och i bakgrunden många döva.

En del av din arbetstid går till tillgänglighetsarbete. Vad betyder det?

Av min arbetstid går en dag i veckan till tillgänglighetsarbete. Det betyder ärenden kring tillgänglighet och jämställdhet. Jag möter människor kring dessa ärenden och diskuterar på olika evenemang. Utbildningar av förtroendevalda i församlingar och att skapa material hör också till mitt jobb.

Vad är det viktigare inom tillgänglighetsarbetet?

Det viktigaste är att få människor att se saker ur andra människors perspektiv. Om man tänker på att man själv sitter i rullstol, förstår man kanske bättre att det inte alltid är lätt att röra sig överallt. Vi är ofta obetänksamma. Därför är det viktigt att påminna att man, till exempel vid renoveringar, tar i beaktande olika perspektiv. (forts. på s. 7)

Dövprästen hälsar



Hej! Hoppas att hösten börjat bra och du fått vara frisk. För min del har hösten blåst helt nya och inspirerande vindar.

Nu har jag tre ärenden att berätta om.

1. I augusti ordnades en teckenspråkig kyrkogångsdag i Borgå. Det var första gången på över 15 år som den var i södra Finland. Dagen var riktigt lyckad. Uppmuntrad av det har jag valt att ordna en till kyrkogångsdag i södra Finland på hösten 2025. Jag meddelar senare om tidpunkt och plats. En fråga till dig: Vem vill du att skall föreläsa på Kyrkogångsdagen? Vilket skall temat vara? Teckna eller skriv till mig via Whatsapp (050 3427129) eller facebook.

2. Resursgruppen har fortsatt att planera en resa till Tavastehus i april 2025. Vi kommer att besöka Tavastehus slott och kyrkan samt i mån av möjlighet träffa teckenspråkiga på Sampola. Vi åker buss så förflyttningen från en plats till en annan går smidigt.

3. Jag börjar arbeta deltid i församling i oktober. Det påverkar inte mitt arbete som dövpräst. Ta gärna kontakt om du vill prata om något eller om du vill att jag kommer hem till dig. Jag finns här för dig!

Jag önskar dig en god och välsignad höst.

Maria

Boris Ström, 95 år

Diakonissan Anne-Mari Kyllönen och dövpräst Riikka Honkavaara besökte 95-åriga Boris Ström i Uleåborg. Vid gratulationsbesöket lade de märke till hur mångsidig person de hade äran att besöka. Boris har påverkat dövgemenskapen på flera sätt under sitt långa liv.

Kriget avbröt skolgången

Boris föddes 28.6.1929 i Jakobstad i en tvåspråkig familj. Boris bodde i Jakobstad med sin far Torsten, mor Olga och storebror Bjarne. År 1936 flyttade familjen till Imatra. Boris började år 1938 i dövskolan i S:t Michel. Han hann gå i skola i 1½ år innan vinterkriget bröt ut. Boris minns för evigt dagen 30.11.1939. Då alarmer började tjuta bad läraren eleverna att springa in i skogen. Då alarmer tystnade fortsatte skoldagen. Följande dag var skolan stängd.

Torsten fick jobb i Uleåborg och familjen flyttade dit i augusti 1940. Boris blev elev i Uleåborg dövskola, 11 år gammal. Boris gick i skola till år 1948. Han gillade skolan. Fortsättningskriget avbröt skolgången. Efter att kriget tagit slut hjälpte eleverna till att städa dövskolan och internatet.

Egen guldsmedsaffär

Efter skolan fortsatte Boris' studier i dövas yrkesskola i Åbo. Han utexaminerades som guldsmed år 1952. Samma år återvände Boris till Uleåborg, där han senare fann sin fru Annikki. År 1955 vigde konfirmanationsprästen Heikki Hyvärinen Boris och Annikki på dövföreningen.

Boris gjorde en lång karriär som guldsmed i egen affär. Boris minns hur han jobbade i bakre rummet, medan frun betjänade kunder i affärslokalen.

Under sitt långa liv har Boris varit med om att begrava sin fru och två av sina barn. Ett barn bor nära Uleåborg.

Idrott på internationell nivå

Boris har idrottat med både hörande och döva. Han har tävlat i friidrott, korgboll och i skytte. Boris har också sportat på internationell nivå. Boris är bland annat europamästare i dövas luftgevärsskytte.



Boris en solig sommardag i stadsparken.

Boris har sysslat med släktforskning sedan år 1987. Släktforskningen från faderns sida sträcker sig ända till år 1470.

Boris har varit och är fortfarande aktiv i församlingens verksamhet. Enligt Boris piggar församlingens läger, utflykter och samlingar upp vardagslivet på ett trevligt sätt. Boris är medlem i församlingens teckenspråkiga kör och uppträder med den vid teckenspråkiga gudstjänster.

Riikka och Anne-Mari lämnade födelsedagsbesöket många livsberättelser rikare och tacksamma över att ha fått höra dem. Boris sänder hjärtliga hälsningar till läsarna.

Text & foto: Riikka Honkavaara
Översättning och redigering: Maria Lindberg



Teckenspråkig mässa i Tarkk'ampujan kappeli i Åbo.

(Fortsättning från s. 5.)

Finns det något angående tillgänglighet som vi alla borde ta i beaktande?

Man kan tänka saker ur andra personers perspektiv. Man kan tala med alla människor på ett vackert, respektfullt och uppskattande sätt. Också om de var annorlunda än jag själv är.

Det finns två stora helger på hösten: Mikaelidagen och Alla helgons dag. Firar ni teckenspråkig familjegudstjänst på Mikaelidagen?

Varje gudstjänst är en mässa, alltså en nattvardsgudstjänst. Varje mässa är speciell och en fest. Förra hösten hade vi en Mässa för generationer. I Åbo firar vi mässa den 1:a söndagen varje månad. I år inföll den inte på Mikaelidagen. I Björneborg har vi också en teckenspråkig mässa en gång i månaden.

Har ni i Åbo någon särskild tradition vid gudstjänsten invid Alla helgons dag?

I mässan vid Alla Helgons dag läser vi namnen på de döva som dött under året som gått. Vi tänds också ljus för dem som redan tidigare dött, både nära och långt borta. Vi minns också dem som levtt långt före vår tid.

Din hälsning till läsarna:

Jag önskar var och en god och välsignad höst och början på vintern. Var stolta över ert vackra modersmål, det finlandssvenska teckenspråket. Det är en speciell kunskap att kunna det.

E-post-intervju, översättning och redigering:
Maria Lindberg
Foto: Tiinakaisa Honkasalo

Fråga dövprästen

Vad betyder det att Gud är treenig?

Treenigheten är ett begrepp som är svårt att förstå. Någon kanske tror att det betyder att kristendomen har tre gudar. Så är det ändå inte. Kristna tror på en Gud. Denna Gud har tre personer: Fadern, Sonen och Heliga Ande. Eller med andra ord Skaparen, Frälsaren (Jesus) och Hjälparen.

Man jämför ofta treenigheten med vattnets tre former: is, vatten och ånga. Samma vatten kan vara fast is. Då isen smälter blir det flytande vatten. Då det blir varmt förvandlas vattnet till ånga. På samma sätt är Gud Skaparen, Sonen och Helig Ande – samtidigt.

Vi ser treenigheten i Jesu liv. Gud, Fadern sänder Jesus till jorden som människa. Människan Jesus ber till Fadern om hjälp. Människan Jesus talar om Hjälparen, Helig Ande som kommer till oss med tro och Guds ledning.

Känns det fortfarande svårt att förstå? Lugn. Det är svårt för mig också. Det bästa är att vi inte behöver förstå allt det här för att tro. Tro är att lita och hoppas. Lita på att det finns någon som vet och förstår så mycket mer än vi någonsin kan eller behöver göra.

Text: Maria Lindberg



HAR DU NÅGOT du undrar över? Något i tron, vardagen eller gudstjänsten. Fråga gärna! Dövprästen svarar. Vi sätter inte ditt namn i tidningen.

Den teckenspråkiga Kyrkogångsdagen i Borgå

Lördag 31.8.2024 ordnades Teckenspråkiga kyrkogångsdagen på Mariagården i Borgå. Trots att det var villaavslutning samma kväll hade 12 personer kommit på plats; några från huvudstadsregionen.

Outi Ahonen och döva i Viborg

Dagen började med att **Outi Ahonen** föreläste. Hon berättade om en döv familjs äventyr i Karelen och Finland. Det fanns en blomstrande dövkultur i Viborg, tills vinter- och fortsättningskrigen tvingade karelarna att flytta till Finland. I Finland spreds de till olika orter och landsdelar, men sammanhållningen hölls kvar genom en förening.

Det var catering Taste Night and day som kokat fisksoppan deltagarna fick njuta av. Kontakten till Taste fungerade bra. Allting gick som planerat och personalen talade svenska.

Ofrivillig vinnare och lotteri

På eftermiddagen blev det ett annat program än väntat, eftersom Brita Edlund fått akut förhinder. I stället för en till föreläsning höll dövpräst **Maria**

Nattvardskärlden lades fram.



Outi Ahonen föreläste om en karlesk familjs öden.

Lindberg en frågesport som slutade oavgjort. Den något ofrivilliga vinnaren (Håkan Westerholm) delade med sig av den godispåse han vann till alla deltagare. Det visade sig senare att Maria hade fel svar på frågan hur många månader som har 31 dagar. Hon hade räknat fel. Genant.

Följande lek hette "Vem är jag". Det visade sig att det var mycket lättare att känna igen teckenspråkiga personer än hörande, så Maria fick en gyllene chans att utveckla leken till följande gång. Traditionenligt ordnades också ett litet lotteri till förmån för De Dövas Missions.

Dagen avslutades med en teckenspråkig mässa. Denna gång höll Maria gudstjänsten själv från början till slut. Förhoppningsvis på annat sätt nästa gång.

Text & foto: Maria Lindberg

Hösthälsningar från Ekenäs

När jag skriver denna hälsning har hösten äntligen börjat! Det gångna året har varit konstigt med tanke på årstiderna. Först hade vi en vinter som inte verkade ta slut. Sedan känns det som att vi hoppade över hela våren och hade direkt sommarväder. Och där efter verkade sommaren inte ta slut.

Men nu har vi höst, det är kyligt, regnigt och molnigt. Men det är också färggrant, vackert och soligt emellanåt. Det finns mycket att njuta av med hösten. En kylig kväll under ett täcke, med yllesockor på och en god bok och en varm mugg med te hör till mina absoluta favoriter. Det lönar sig att försöka hitta de goda sidorna i varje årstid.

Höstens ankomst och de mörka kvällarna är en påminnelse om att vi inte kan hindra tidens gång. Det enda som vi människor kan göra när livet och tiden rusar iväg är att själv stanna upp och njuta av stunden. Ibland hinner man mera med att stanna upp än med att försöka hinna med allt och överallt.

Tiden går, det hör till livet. Att våga lita på att Gud bär oss gör det lättare att stanna upp och leva i stunden. Vi får vila i Guds goda händer.

Jag hoppas ni alla hittar fina stunder att stanna upp och njuta också denna höst!

Text: Meri Yliportimo

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Reinfeldt Niebuhr, 1926

Bibelns böcker

Jobs bok – en jobbig historia

Få Bibelböcker har gett så många begrepp till språket som Jobs bok i Gamla testamentet har. Vi jobbar. Då vi är i en svår situation, har vi det jobbigt. Vi får jobbspost. Det betyder att vi får dåliga nyheter.

Jobs bok är ett skönlitterärt verk. Den börjar med ett samtal mellan Gud och Anklagaren (Satan). Båda vet att Job litar på Gud och tjänar Honom troget. Job har en fru, tio barn och en massa boskap. Han är rik och välmående.

Gud ser med stolthet på Job. Det tycker inte Anklagaren om. Han påstår att Job har det bra eftersom Gud ger honom så mycket. Anklagaren gör ett kontrakt med Gud. Gud tillåter Anklagaren att skada Job, hans familj och boskap, men inte att döda Job.

På en kort tid förlorar Job all sin boskap. Alla hans barn dör. Job får kliande bölder. Slutligen sitter Job i en hög med aska och skrapar sig med en kruskärva. Job är inte ensam. Han har tre vänner som försöker hjälpa. De vill så väl, men är mer till besvär.

Så som alla hjältesagor så slutar också Jobs bok bra. Gud skäller ut Jobs vänner. Job kommer till insikt om att han behöver se på Gud på ett litet annat sätt. Eftersom Job ändå trodde och litade på Gud vad än som hände honom, ger Gud Job en massa ny boskap och tio nya barn.

"Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn."

Job 1:21

DHBS:s familjeträff på Solsand

Cirka 50 personer hade en trevlig dag på Solsand i Jakobstad 6.7. Vi inledde träffen med en rolig bingo-lek, åt sen pizza och såg på årets teckenspråkiga pjäs: Snövit och de sju bröderna.

Text: Hannele Rabb
Foto: Hannele Rabb
& Masi Rinne

Bingo-leken är ett bra sätt att bekanta sig med varandra. Man går runt och ställer färdiga frågor av varandra, och sätter kryss på pappret om personen svarar ja. Fem kryss i rad ger bingo.



Pepperoni, kebab, tonfisk, musslor, bearnaisesås, vegetariskt. Sallad och kalla drycker. 16 familjepizzor lyckades vi äta upp. Ordförande Camilla Pitkänen skär upp pizzabitar.



Snövit gör entre på scenen, fallande. Bröderna undrar vem hon är, men låter henne stanna och bo med dem.



Snövit vill att bröderna ska sluta lata sig. Här ska hon lära dem att gå fint på ett led. Det går inte så bra.



Snövit läser kärleksdikter.



Prinsen tycker bara om sin spegelbild.



Pjäsen slutar med en massa såpbubblor.



BARNSIDA

Dags för ett självporträtt! Färglägg också ramen!



Avlidna

Ahti Kalevi Kuningas

f. 5.6.1935 Säkkijärvi
d. 20.2.2024 Åbo

Liisa Kyllikki Lepistö fd. Leikas

f. 19.5.1945 Juva
d. 7.3.2024 Lahtis

Samuli Mikael Kujanpää

f. 16.6.1932
d. 12.3.2024 Tammerfors

Alpo Aleksi Ruokolahti

f. 7.9.1923 Jämsä
d. 14.5.2024 Jämsä

Osmo Olavi Simppala

f. 6.11.1939 Sodankylä
d. 19.5.2024 Lahtis

Martta Kyllikki Engman, fd. Niinikangas

f. 5.5.1935 Helsingfors
d. 17.6.2024 Tammerfors

Irja Ulla Sinikka Pallari fd. Talman

f. 22.10.1935 Posio
d. 24.7.2024 Oulu

Tuomo Matti Petteri Mäntynen

f. 7.12.1958
d. 2.8.2024

Martta Maire Hyvönen, fd. Pessinen

f. 21.8.1938 Valkjärvi
d. 9.8.2024 Keuruu



Det teckenspråkiga skriftskolläget sommaren 2024

I somras hölls ett teckenspråkigt skriftskolläger på Hvittorp i Kyrklätt. Undervisningen började på våren med 8 konfirmander. Av dessa var 6 med på lägret. Alla 8 unga konfirmerades i slutet av lägerveckan i Hvittorp kapell. Ca 85 personer deltog i konfirmationsgudstjänsten.

Förutom undervisning bestod lägret av morgon- och aftonandakter samt fritt program så som fotboll, mölkkky, frisbeegolf och simning. Man kunde också sitta för sig själv och titta på sjön.

Det var också ett internationellt konfirmationsläger på Hvittorp. Några lektioner och andakter hölls gemensamt med det. Det som ändå kändes viktigast för de unga var att umgås med andra teckenspråkiga.

Med på lägret var dövprästerna Janne Rissanen och Seppo Laukkanen samt dövdiakon Sirpa Toivo. Dövpräst Riikka Honkavaara deltog i en del av lägret.



Åtta ungdomar konfirmerades i Hvittorp kapell.

Text: Riikka Honkavaara och Janne Rissanen

Foto: Maarit Widberg-Palo

Översättning och redigering: Maria Lindberg

Händelsekalender

- 27.10 kl 14 Allhelgonagudstjänst på finlandssvenskt teckenspråk i **Värberga, Borgå.**
- 2.11 kl 13 Allhelgonagudstjänst på finskt och finlandssvenskt teckenspråk i **Dickursby kyrka, Vanda.**
- 1.12 * Adventskyrka på finskt och finlandssvenskt teckenspråk på **Hvittorp.**
- 7.12 * Andakt på finskt och finlandssvenskt teckenspråk i **Vasa.**
- 14.12 kl 15.30 Teckenspråkig julkyrka i **Ekenäs kyrka.**
- 15.12 kl 14 Andakt på finlandssvenskt teckenspråk + julfest i **Värberga, Borgå.**
- 21.12 kl 16 Julkyrka på finlandssvenskt teckenspråk i **Jakobstad** (streamas).

*= klockslaget meddelas senare

SKRIFTSKOLA NÄSTA ÅR?

Dövprästerna planerar den teckenspråkiga skriftskolan till år 2025. Du kan meddela ditt intresse eller ställa frågor till dövpräst Maria Lindberg.

Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå.

Psb 542:3

Resursgruppen på instagram

Nu kan du få information om vad som är på kommande också via instagram. Du hittar kontot på namnet: **kyrkansdovarbete**. Följ oss gärna!



Dagens tanke fångad på bild



Brita Edlund: Skogens underbara, doftande, ätbara guld!



Hannele Rabb: Det liknar ju en gubbe! Ett ansikte i stenen i skogen, eller vad ser du? Jag tar ett par steg åt sidan, nja, nu syns det inte. Kanske måste man stå på rätt ställe och ha rätt synvinkel för att kunna se vissa saker i livet?

Ibland ser vi något som får oss att stanna upp och ta ett foto av det som är framför ögonen. Helt oplanerat. Mitt i vardagen. För något väckte en tanke.

Hjälp oss att fylla den här sidan i nästa nummer! Skicka ditt foto och en kort text till Maria Lindberg. Kontaktuppgifterna finns på bakpärmen. Kom ihåg att fotot ska ha hög upplösning för att kunna förstoras.



Maria Lindberg: Tänk att jag fick riktigt varmt av att sitta på balkongen den 19.8. Ska vi oroa oss eller njuta?



Hannele Rabb: Nästan som en akvarell, eller hur? Fast det är bara en tom tallrik framför mig. Rödbetorna var riktigt goda!

Adressförändring / Ny prenumerant

Fyll i och skicka in blanketten om du flyttar eller om du vill få Dövas församlingsblad.

Namn:

Tidigare adress:

Ny adress:

Skicka blanketten till:
KCSA / Maria Lindberg
PB 210
00130 Helsingfors

eller meddela dina uppgifter till: maria.lindberg@evl.fi



Var ska jag bli begravnen?

En släkting hade dött och föräldrarna åkte på begravning. Då de kom hem frågade jag (ca. 10 år gammal) var de ska bli begravda då de dör?

– Pappa och jag ska ligga i samma grav i Nagu sen när vi dör, sade mamma.

– Men jag vill också bli begravnen i Nagu mellan dig och pappa, sade jag.

– Då du blir stor och gifter dig får du familj och barn. Du lever säkert många, många år. Och sen då du dör blir du begravnen bredvid din man, svarade mamma.

– Nej, jag vill nog ligga mellan dig och pappa i graven, jag vill!

Efter en stunds argumenterande sade mamma att det blir nog bra, du får ligga mellan pappa och mig då du dör!

Wilken lättnad! Sen tänkte jag inte mer på den saken.

Åren gick och nu ligger mina föräldrar och min bror Mats på kyrkogården i Nagu, men jag ska nog ligga bredvid min kära Fjalle då den dagen kommer.

Text & foto: Brita Edlund



Graven i Nagu.

TA KONTAKT MED DÖVPRÄSTEN

SMS

050-3427129

WhatsApp

facebook

Maria Lindberg

E-post

maria.lindberg@evl.fi

Visste du

att jag gör hembesök?
Bjud hem mig!
Vi ses!

Post

KCSA / Maria Lindberg
PB 210
00130 Helsingfors

Besök

Södra kajen 8
Helsingfors

