

Får publiceras tidigast söndag 29.9.2019 klockan 10.45

**Biskop Bo-Göran Åstrand
PREDIKAN I HÖGMÄSSAN I BORGÅ DOMKYRKA
29.9.2019**

Dialog om änglarna:

BGÅ: Här i domkyrkan finns änglar. Jag ser några på predikstolen. Vad tänker du på när du ser dem? Hur tycker du att de ser ut?

Barnet:

BGÅ: Änglarna här är glada. De finns här för att påminna oss om att Gud älskar oss och tar hand om oss. Det var ju änglar som kom med ett glatt budskap den gången då Jesus föddes hit till jorden. Men alla änglar ser kanske inte ut som de här. Har du hört talas om skyddsänglar? Ja, hur tror du att de ser ut?

Barnet:

BGÅ: Skyddsänglarna ser vi ju inte. Men det finns också änglar som vi kan se. Vi vet vad de heter och hur de ser ut. Sådana änglar kunde vi kalla för vardagsänglar. Har du mött någon sådan vardagsängel? Vad är det som gör honom/henne till en vardagsängel?

Barnet:

BGÅ: Både du och jag, vi, kan vara vardagsänglar. Om vi ser dem som behöver hjälp, kan vi sträcka ut en hjälpande hand och finnas där. I vår vardag finns säkert de som blir glada om vi visar kärlek och omtanke.

Vi vet ju också själva hur glada vi kan bli när någon hjälpt oss när vi behövt det som mest. (Anknytt till barnets ord) Då har vi kanske sagt: "Du är nog en riktig ängel".

Vardagsänglar hjälper och ställer upp. Vardagsänglar står på det godas sida.

Vardagsänglar står på Guds sida.

En stark kontrast till de vackra änglarna här i kyrkan möter vi i Uppenbarelsebokens berättelse om ängeln Mikael. Mikael och hans medänglar kämpar mot ondskan. Leendena är långt borta, sammanbitet strider de. Kampen är verkligen hård. Med Guds och varandras hjälp segrar de över ondskan. De vann för att de stod på Gud sida.

Berättelsen om ängeln Mikael är skriven för länge sen. Ändå är det inte svårt att lyfta in kampen till vår tid. Också i dag pågår en kamp mellan det goda och det onda. Därför behöver vi dem som vill och vågar stå på det godas sida, på Guds sida.

I en värld där människor flyr från sina hem för att söka trygghet i andra länder, men många gånger möter stängda dörrar, behövs de som vill se dem som söker hjälp och vågar stå på det godas sida. Vardagsänglar som ser människan och hennes utsatthet. Och just därför sträcker ut en hjälpande hand.

I en värld där resurserna är ojämnt fördelade och vi redan i augusti förbrukat alla de resurser vi skulle ha rätt att använda det här året utan att skapa obalans i fördelningen av jordens resurser, behövs de som vågar stå upp för rättvisa och gemensamt ansvar. Vardagsänglar som i ord och handling påminner oss att komma ihåg vår nästa i en global värld. För bara så kan det goda ske i alla människors liv.

I ett samhälle där det finns både unga och gamla människor som upplever sig utstötta, deprimerade, övergivna och utan hjälp, behövs de som vågar stå på det godas sida och verkar för solidaritet i ord

och handling. Vardagsänglar som går dit där nöden är som störst, stannar upp hos den som behöver hjälp, ser och handlar. Bara så kan vi tro på en bättre morgondag och ett medmänskligare samhälle.

I miljöer där människor upplever sig underkända och har fått uppleva sitt människovärde ifrågasatt behövs vardagsänglar som modigt vågar ta ställning och säger "Du är fin sådan du är. Du är mycket älskad i Guds ögon och du har ditt alldeles eget värde här och nu." Vardagsänglar som vågar öppna dörren in till gemenskapen och säga: Välkommen, du behövs här. Mångfalden gör oss bara rikare.

I vår vardag behövs medmänniskor som lyssnar, tar sig tid och ställer upp. Kanske kan du vara den vardagsängel som ringer det efterlängtade samtalet, sänder en hälsning på eposten eller ett uppmuntrande sms-meddelande. En liten vardagshandling, ett uppmuntrande ord, en vänlig blick kan betyda så mycket.

I dag på Mikaelidagen ställs frågan till oss – vill du vara en vardagsängel som står på Guds sida, på det godas sida? Vill du använda ditt liv till att kämpa på Guds sida?

Att stå på det godas sida, Guds sida är inte alltid lätt. Vi vet ju hur det känns när vi inte klarat det; hur det är att stå på fel sida och svika våra medmänniskor. Sådana gånger, när vi själva inte förmått oss att stå för det goda, behöver vi själva förlåtelse och mycket barmhärtighet.

Kampen för det goda behöver och ska vi inte kämpa på egen hand. Det klarar vi inte av. Jesus Kristus har kämpat mot det onda och vunnit över synden, djävulen och döden. Han vann. Guds kärlek segrade. Just därför kallas vi att ställa oss på Guds sida i dag. Inte för att kämpa med svärdet i hand, utan för att kämpa mot ondskan med kärlekens kraft.

I dag vigs jag till biskop i Borgå stift. Uppdraget känns stort, för stort. Men det är som det ska vara. Jag inser att det inte är i egen kraft jag skall verka i den här uppgiften. Det är med Guds hjälp som jag ska stå i Guds tjänst och det är med Guds och varandras hjälp som vi tillsammans ska stå i Guds tjänst på det godas sida.

Så låt oss tillsammans arbeta för att det goda ska få ske i våra församlingar, i vårt samhälle, i våra hem och i möten med varandra. Låt oss oberoende av åsikter och uppfattningar i olika frågor söka oss för att stå där tillsammans på Guds sida, på det godas sida.

Då kan vi bli det som Gud kallar oss att vara – medmänniskor i Guds tjänst och vardagsänglar som finns där när vår medmänniska behöver oss.